

De Gaanderbode

Februari 2020 Jaargang 4 Nr. 1

Symfonisch Blasorkest Gaanderen huldigt jubilarissen

Wim Jansen en Alfred Veltman zijn op 4 februari gehuldigd als jubilarissen bij het Symfonisch Blasorkest Gaanderen (SBOG).

Aan het eind van de jaarvergadering van SBOG op 4 februari zijn twee jubilarissen gehuldigd: Wim Jansen, die 60 jaar lid is van het blaasorkest en daarmee zijn diamanten jubileum heeft bereikt en Alfred Veltman, 25 jaar lid. Tijdens een toespraak met diverse anekdotes bedankte voorzitter Wim Papperse hen voor hun betrokkenheid in al die jaren en reikte hij hun de bijbehorende versierselen en oorkondes van de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO) uit.

Ook Ben Lenderink viert zijn diamanten jubileum. Hij kon om gezondheidsredenen helaas niet aanwezig zijn. Het bestuur zal binnenkort met hem stilstaan bij zijn jubileum.

Concerten en concours

Dit jaar geeft het orkest drie concerten. Zaterdag 21 maart vindt het Memorial Concert 'Doetinchem herdenkt



en viert' plaats in Amphion. Verder is er een concert in de tuin van Het Onland op zondag 5 juli en speelt het orkest op 14 november in De Pol. Op 28 november neemt het orkest deel aan het nationaal concertconcours in De Hanzehof te Zutphen.

Jong SBOG

Ook Jong SBOG laat volop van zich horen. Tijdstippen volgen later. Op 26 januari kreeg het opleidingsorkest de bokaal en de wisseltrofee tijdens het

Jeugdorkestfestival op de muzikschool in Doetinchem!

Tijdens de goedbezochte jaarvergadering van SBOG nam Simone Veldkamp afscheid als jeugdcoördinator. Zij werd bedankt en geprezen voor haar toelozende inzet en de vele bereikte resultaten in de afgelopen zeven jaren. Mede door al haar inspanningen heeft de jeugd een enorme ontwikkeling door gemaakt. Binnenkort wordt bekend wie de rol van Simone overneemt.

Sponsors en donateurs, bedankt!

De Gaanderbode heeft financiële middelen nodig om te kunnen bestaan. In januari was het best spannend of dat in 2020 weer zou lukken. Daarom is de krant drie weken later uitgekomen. Een grote bedankt is dus op z'n plek aan allen die financieel bijdragen aan de krant. Adverteerders, sponsors en donateurs.

Dank aan Buurtplein, Gaanderhuus, Wijkwerk, Dorpsraad, Miranda Meijer Kind in Kracht, Alice Begeleidt, Jeanette Koster, Sonja's Homestyling, S.A.M. De Goede Doelen Winkel, Masop Metaalhandel die al vele edities lang bijdragen of hebben bijgedragen. Dank aan alle incidentele adverteerders! En dank aan alle donateurs!

Vind je het ook belangrijk dat deze krant doorgaat en wil je wat bijdragen? Elke euro helpt.

Hoe kan ik wat bijdragen?

Kijk op www.gaanderbode.nl. Of sms/app je adres en een tijdstip naar 06-47829074 en we komen zo mogelijk je bijdrage, welk bedrag ook, ophalen.

Nieuw: het Ruilhuus

Dankzij de vrijwilligers van het Gaanderhuus is er een heel mooi boekenkastje gebouwd. Dit kastje hangt sinds kort aan de gevel van het Gaanderhuus en heeft de naam Ruilhuus gekregen. Het Ruilhuus is eind januari op feestelijke wijze geopend.

Wat is het Ruilhuus?

Wie dat wil mag gratis een boek meenemen uit het kastje. Wanneer je het uit hebt kun je zelf kiezen of je het terugbrengt, houdt of weer doorgeeft aan een ander. Als er plek is kun je er ook een boek aan schenken. Ook de Gaanderbode ligt in het kastje. Het Gaanderhuus wenst iedereen veel leesplezier.



Gaanderen in 2020 samen leven en werken

door: Astrid van Beveren

Gaanderen heeft in 2020 allerlei belangrijke ontwikkelingen in het verschiet. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwe omgevingsvisie, een nieuw woonzorgcentrum bij St. Jozef, een nieuwe manier van samenwerken door de ondernemers. De Gaanderbode, in 2017 opgericht met het oog op verbinding en samenwerking, wenst iedereen in het dorp dan ook voor 2020 een vreugdevolle samenwerking en verdraagzaamheid toe.

Met verschillen samenleven

Samenleven is soms best moeilijk. Gaanderen is een leuk dorp waar inwoners door dik en dun van alles samen doen. Soms is het een uitdaging om met zoveel verschillende behoeften, meningen, belangen en wensen als er mensen zijn, tot een goede samenleving te komen. Waarin het voor ieder zoveel mogelijk prettig vertoeven is. Opkomen voor je eigen wensen is net zo belangrijk als ruimte geven aan de wensen van een ander. Door te geven en nemen houd je jezelf én de relatie met anderen gezond.

Luister en geef ruimte

De Gaanderbode wil daarbij graag een voorbeeld zijn en stimuleren om vooral naar elkaar te luisteren. Hoor waar een ander behoefte aan heeft, luister naar de wens van een ander, ook als het tegen jouw belang indruist of als je zelf iets anders wilt. Luister, laat het tot je doordringen. Wacht met oordelen of reageren. Laat de verschillen er maar zijn. Als er ruimte is voor ieder, wordt het vanzelf leuk om met elkaars verschillen samen te leven. Ook al is het soms nóg zo moeilijk om te accepteren dat een ander zijn of haar belangen net zo hard meetellen als die van jou.

De beleving van de ander is net zo echt als de jouwe

Een voorbeeldje van tegengestelde belangen in Gaanderen op de eerste dag van 2020: knallen! Er was na de...

Vervolg: op pagina 8

De volgende Gaanderbode

komt (onder voorbehoud) uit op

1 april

Kopij en advertenties inzenden kan tot **26 maart tot 12.00 uur**

Dorpsraad- en daad Terugkijken en vooruitzien

Als dorpsraad kijken wij terug naar 2019 om te zien dat er dat jaar een heleboel gebeurd is. Soms zichtbaar voor het grote publiek, vaak ook onzichtbaar. Zo zijn wij intern druk bezig geweest onze visie vorm te geven, met als resultaat een andere manier van werken dan voorheen. Er is nog steeds een penningmeester, alleen de werkzaamheden zijn waar nodig verdeeld. Iedereen, met of zonder functie, doet dat waar hij of zij goed in is. Dat werkt niet alleen efficiënt, het kost per persoon minder tijd en energie. En dus krijgen we met 5 leden toch veel gedaan. We zouden echter meer kunnen met meer mensen.



En dus zoeken wij als Dorpsraad:

- Dorpsraadleden (min. 5)
- Gaandernaren die afgebakende projecten willen uitvoeren.

Bijvoorbeeld: werkgroep wonen, ondernemers verenigen, omgevingsvisie, website Gaanderen, verduurzamen, natuuronderhoud, versterken verbinding andere dorpen via Oosterlicht.

Een lijstje:

Wat hebben we dan concreet zoal gedaan afgelopen jaar:

- Werkgroep wonen gestart in januari.
- 10 keer deelname wijknetwerkoverleg.
- Doorgeven klachten, signalen aan de juiste personen.
- April bezoek burgemeester aan dorpsraad.
- Aanwezig bijeenkomst Groene vrijwilligers
- Kennis maken buur maakt natuur, andere gasten
- Mede ontwikkelen gezamenlijke website Gaanderen (nu werkgroep)
- Lezen beleidsstukken, onderzoeken
- Meedenken diverse onderwerpen (o.a. voetpad Kerkstraat)
- Netwerkavond buurtcoaches
- Afscheid J. Linders, welkom R. Leu-verink
- 3 juli open vergadering over wonen.
- Diverse bijeenkomsten omgevingsvisie
- Afscheid Sander de Vries als dorpsraadlid. (hij blijft website wel doen via werkgroep)

- Beginnen voorbereiden netwerkvond ondernemers (ontstaan denktank)
- Regelmatig overleg met wijkregiseur
- Updates in Gaanderbode schrijven.
- Bewonersavonden omgevingsvisie en wonen op 4 en 20 november
- Aanwezig bij opening De Watertap, 600 jaar Terborg, evaluatie Z.A.B. Gaanderen
- 4 x Deelname platform overleg

En dan mist er vast nog wel iets.

2020

Verder is er de website voor Gaanderen die dit jaar online komt, gaat de ondernemersdenktank verder met concrete plannen tot verbinding en wie weet wat nog meer. De omgevingsvisie zal verder vorm krijgen alsmede het antwoord op de vraag: wat kunnen we ermee? Er zullen ook bezuinigingen zijn aan gemeentelijke kant waar wij als Gaandernaren mee te maken krijgen en die ons zeker ook mogelijkheden zullen bieden.

Dus: Scholders d'r onder en anpakk'n!
En: Völle hand'n maak'n 't wark völle leuker!

Heb je een vraag of wil je ook meedoen: mail naar:
info@dorpsraadgaanderen.nl.

Braziliaanse klanken bij het Onland

Bij het aanstekelijke trommelgeluid van percussiegroep SamBam kom je vanzelf in beweging. Zondag 29 maart speelt deze Achterhoekse percussiegroep onder leiding van Dudu Capoeira bij het Onland. Kom gezellig luisteren en swing lekker mee. Stil blijven staan mag ook, als je dat lukt. Het begint om 15.00 uur, de toegang is gratis en in de pauze is er een loterij.



Meer informatie of meetrommelen bij SamBam?

Neem een kijkje op de website: www.sambam.nl

Wortellogica

Column door Miranda Meijer

Heel veel dingen lijken logisch, maar is dat ook zo? Soms slaat het helemaal nergens op. Wortellogica gaat over zaken die we gewoon vinden, die we zo zeggen of zelfs zo doen en die we allemaal als logisch beschouwen. In deze rubriek tart ik dat wat logisch is. De logica van een wortel.



Iedere gek z'n gebrek

Zo in februari loop je het risico om zo her en der wat gekken tegen te komen. Vooral beneden de rivieren zit het er vol mee. Hier in de buurt ook hoor. Carnaval dus. Ff een paar dagen je voordoen als iemand anders, je punt maken tijdens de optocht, ietsje te diep in het glaasje kijken (beetje verdooving helpt) en vriendjes zijn met iedereen. Doe eens lekker gek. Doen we niet alleen met carnaval. Ook tijdens kermissen, festivals, feestjes, op vrijdag, als de zon schijnt. Het kan eigenlijk altijd. Gek doen.

Gek doen is nog weer wat anders dan gek zijn. Als je gek bent, is er iets niet helemaal in orde in de bovenkamer. Daar kun je een officiële diagnose voor hebben. Zo in de volksmond, tijdens de dagelijkse roddelronde is die diagnose helemaal niet nodig. Gek is alles wat niet als 'koddig' of 'snoezig' ervaren wordt. Dan heb je ook nog gek gedrag. Dan ben je dus niet totaal mesjogge. Fijn om te weten: het ligt dus op zich niet aan jou, het is iets wat men niet snapt of kent en dus raar vindt. Dus niet iets om je zorgen om te maken.

Gebrek

Bij een gebrek kom je overduidelijk iets te kort. Je hebt het niet en je zou het willen hebben. Of anderen vinden dat je het zou moeten hebben. Of zou moeten willen hebben. Dan is het in ieder geval niet jouw gebrek. Kan heel ingewikkeld worden zo... Laten we dat maar niet doen. Een gebrek kun je ook zien als een eigenschap, een talent. Niemand is overall goed in. Tenminste, ik moet de eerste nog tegen komen die dat wel is.

Als je namelijk alles kunt, moet je ook alles doen. Niks lekker afschuiven onder het mom van 'dat kan ik niet' of 'het werkt wel maar het ziet er niet uit'. Nee, laat mij maar fijn een aantal gebreken hebben. Ik kan er heel goed mee leven. Dat geldt ook voor veel mensen die wij als gebrekkig, gehandicapt of beperkt zien. Mensen die zichzelf ook zo noemen. Die kunnen weer andere dingen wel. Dus laat ze.

Als laatste: niet ieder gebrek is zichtbaar. En alles wat gek is ook niet. Vraag er gerust naar. De meeste gekke gebrekkigen hebben daar geen enkele moeite mee. Iedereen gek, iedereen een gebrek. ALAAF!

PROATVOLK DOOR STUDIOWIMMEL



DIT JAAR WEER CARNAVALSMIS

De buurt in

Jos Salemink en Dennis Centen plaatsen dorpsbewoners voor het voetlicht.



Beste Gaandernaren,

Karel Appel

Kopen jullie wel eens een bloemetje in de vaas veur iemand? Joa...? Da's mooi want bloemen bunt leuk um te kriegen of te geven. Helaas zo blik uut onderzoek... vaak niet zo duurzaam. Dat zit namelijk zoo... Een bosken bloemen uut de verwarmde kas of van wiet ingevloagen met het vliegtuig, hef een flinke klimaatimpact. Gas verstoaken en keroziene verbranden... kuj begriepen. Doarnoast bunt der problemen deur watergebruik en bestrijdingsmiddelen. Dus woar moi op letten ai tegenwoordig in 'Europa' een bloemetje koopt? Tip 1... Koop alleen een bosken bloemen uut Holland van de volle grond. Tip 2... Natuurlijk bie een bloemist in Gaanderen!!

Hey et trouwens al geheurd? Ons land 'Holland' nuumen mag neet meer, de minister wil graag daw 'Nederland' zekt... of better nog zoas ze ons met et euro viese songfestival nuumt met punten geven... The Netherlands! Ik zeg doezeit pointen!! Geef dan die punten altiet deur met een gereviceerde i-foon telefoon... Klinkt ook lekkerder in et Engels: 'Gerifurbste mobile foon'... (Kiek uut dat het gebit niet uut vlug met uitsprekken)... Gebruuk oew wc papier tevens an drie kanten... Het papier gebruik geringer... 'only some shit on the vinger!' Ook dit klinkt lekkerder in et engels... en let op iej stoat der versteld van hoevul papier dat schealt. Alles wat in 't Engels is, is better veur et milieu en Europa... Brexit, Nexit...

Moar goed, Beste Gaandernaren...

Wiej loopt weers uut de van Roggenstroat Gaander in en et vult ons 'baai de weei' op dat de meeste huuzen hier, eigenluk best mooi in de verf zit... de koziens, windveren, daggøten enz... et zut der netjes uut allemaal... Ik zei dat

ik ook wel kon schilderen moar kreeg geliek een steak... 'dat et wel meer op Karel Appel kunst zal lieken'... Foi. Loat now daw heel toevallig de beste schilder uut de regio tegen komt namelijk Jeffrey (de poes) te Boekhorst. Vakschilder te Gaander. Wiej raakt un bitje an de proat met Jeffrey. Zo weten wie noe dat, toen Jeffrey zien opa in 1939 met schilderen begon der lood in de verf zat, en datter ook nare oplosmiddelen gebruikt werden, die niks te best waren veur et menselijk lichaam zeg moar...

Ook Jeffrey's vader was schilder, gevestigd an de Rijksweg woar tegenswoordig 'De Drie Zuilen' olde antieke meubels aankoopt en verkoopt. De derde generatie is vanaf 1939 nog steeds ant kwasten van vader op zoon hoe bijzonder en mooi is dat? Tegenswoordig is volgens Jeffrey de meeste verf op waterbasis en bie nao reukloos... wat dan weer beater is veur et menselijk lichaam en natuulk et Europese milieu... Hartstikke kei goed bezig die schilders!! Jeffrey hef zien bedrijf in 1994 gevestigd an de Hoofdstroat en van doar uut geet hiej dagelijks op pad. Mocht iej nog plannen hebben um de keet op te kalavateren geef um moars een belletje!! Wiej wensen Jeffrey veel succes en geluk met et verven en lopen weer een stuksken wieter...

Hey Dennis... Weurum steet der altiet 'in één keer dekkend' op de verbusse... moar ai et al drie keer geschilderd hep dekt et nog steeds niks? "Iej mot wel veur dai met schilderen begint de kwast op de dekstand zetten"... Ooh dat snap ik wel... net as bie de seks bedoel iej?

Tut de volgende.

Carnaval in de St. Martinuskerk

Op zondag 23 februari om 9.30 uur is er een Carnavalsmis in de St. Martinuskerk in Gaanderen. Pastoor Pauw gaat voor in deze speciale feestelijke viering.

Carnavalsvereniging De Bultendarpers zal met Prinses Kim, haar adjudanten Cindy en Esther en pages Mali en Gerjanne, de Jeugdprins, adjudanten, dansmariekes en de jeugdraad en alle Carnavalisten in deze Eucharistie meevieren. Het belooft een mooie en goedelijke Carnavalsviering te worden, waarbij een gelegenheidskoortje de volkszang- en carnavalsliederen samen met alle aanwezigen zal meezingen.



Inspiratieviering met Klarinetkwartet op 1 maart

Dan is er op zondag 1 maart om 9.30 uur weer een Inspiratieviering. Deze Inspiratie wordt muzikaal verzorgd door het Klarinetkwartet van het Symfonisch Blaasorkest Gaanderen. Tijdens deze viering kunt u luisteren naar inspirerende teksten en mooie muziek van de 4 klarinetten Jos Rabelink, Nadine Boelee, Wietske van der Hoeve en Miryam van Mierlo. Na afloop van de viering kunt u elkaar ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee. U bent van harte welkom!



Tuinafval kan vanaf 7 maart ook naar de Pierikstraat



Past je tuinafval niet meer in de groene gft-container? Dan kun je dit vanaf 7 maart op de zaterdagochtend voortaan ook (gratis) kwijt bij het nieuwe brengpunt voor tuinafval van Buha op de Pierikstraat 16 in Gaanderen.

Wat valt er onder tuinafval?

Tuinafval is organisch afval uit de tuin. Denk aan bladafval, gemaaid gras en snoeiafval van bomen of struiken en van coniferen. Van al het gft-afval dat Buha inzamelt wordt compost gemaakt. Daarom

is het belangrijk dat je tuinafval vrij is van materiaal dat niet te composteren is. Dat geldt bijvoorbeeld voor zand, aarde, stammen, tegels of bielzen. Deze vallen onder grof huishoudelijk afval. Op www.buha.nl/brengpunt kun je zien waar je dit afval kwijt kunt.

Openingstijden Gaanderen en Doetinchem

Vanaf zaterdag 7 maart is het Buha brengpunt voor tuinafval in Gaanderen iedere zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur geopend. In de wintermaanden wordt het brengpunt in Gaanderen gesloten. Daarnaast blijft het natuurlijk mogelijk tuinafval in te leveren bij Het Buha brengpunt aan de Roerstraat in Doetinchem. Dit is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur en op zaterdag van 8.30 tot 15.00 uur. Bij beide brengpunten geldt legitimatieplicht om te kunnen aantonen dat je in de gemeente Doetinchem woont.



Agenda Gaanderen

De Agenda van Gaanderen staat ook op www.gaanderbode.nl.
NU MÉT LINKS NAAR MEER INFORMATIE.

Februari		
20 feb	21.41	Veurgluujen Carnaval Met Party DJ Jurgen, Café Hartjes, vrij entree
21 feb	10.00	Jeugd carnaval Met Annelly Schreurs, Culturele Zaal De Pol, vrij entree
21 feb	19.30-22.00	Vriendencafé Gaanderhuus. Voor ca. 20-60 jaar.
22 feb	15.00	Woord- en gebedsviering De Pelgrim, geestelijk verzorger Marian Storteler
23 feb	9.30	Carnavalsmis St. Martinuskerk
23 feb	13.41	Carnavalsoptocht en -middag Met DJ Jurgen en Annelly Schreurs, Café Hartjes, vrij entree
25 feb	20.11	Carnaval: pop verbranden Bij Café Hartjes haring happen en nagenieten
29 feb	9.00	Schoonwandelen Zwerfafvalbrigade, va. Gaanderhuus, info 06-51438555.
Maart		
1 mrt	9.30	Inspiratieviering mmv SBOG, St. Martinuskerk Gaanderen
6 mrt	19.00-21.30	Tieneravond 10 t/m 14 jr, De Trefkuul, gratis toegang
8 mrt	9.30	Communieviering Parochianen, gemengd koor, St. Martinuskerk
11 mrt	20.00	Jaarvergadering Hengelsportvereniging De Oude IJssel Café Hartjes
14 mrt	15.00	Woord- en communieviering De Pelgrim, Diaken Jos Brugman
14 mrt	19.00	Communieviering Diaken J. van Heugten, Koor Liberate, St. Martinuskerk
21 mrt	20.00	Memorial Concert SBOG e.a. 'Doetinchem herdenkt en viert', Amphion, € 5,00
22 mrt	9.30	Eucharistieviering Pastoor H. Pauw, Gaanderens Mannenkoor, St. Martinuskerk
27 mrt	19.00-21.30	Tieneravond 10 t/m 14 jr, De Trefkuul, gratis toegang
28 mrt	9.00	Schoonwandelen Zwerfafvalbrigade, va. Gaanderhuus, info 06-51438555.
28 mrt	15.00	Woord- en gebedsviering De Pelgrim, geestelijk verzorger Marian Storteler
28 mrt	19.00	Eucharistieviering Pastoor H. Pauw, gemengd koor, St. Martinuskerk
29 mrt	10.30	Concert Liberate en Harmonie St. Radboud, Ons Pakhuus, Silvolde
29 mrt	15.00	Optreden SamBam percussiegroep Achterhoek, Het Onland

het
SPEL
SPEL



Met het SPELSPEL leer je vlotter woorden (her)kennen.
 Hilarisch, spannend en eenvoudig te spelen.
www.hetleeslab.nl

Stichting S.A.M. De goede doelen winkel

Openingstijden:
 dinsdag: 10.00 - 14.00
 woensdag t/m zaterdag: 10.00 - 16.00

Silvoldseweg 95
 7061 DM Terborg
 Tel.: 0315-324588



Gaanderhuus in de Gaanderbode

Openingstijden:
 Woensdagmorgen 10.00-12.00 uur
 Donderdagmiddag 14.00-16.00 uur
 Vrijdagmiddag 14.00-16.00 uur

Hoofdstraat 11a Tel.: 06 - 5101 3434
 Website: www.gaanderhuus.nl
 E-mail: info@gaanderhuus.nl



ACTIVITEITEN AFGELOPEN PERIODE

Staphorster Stipwerk



Tijdens de hobbymiddag vorige maand zijn onze gasten hier gezellig bezig met Staphorster Stipwerk.



Troubadour Harm

Zingen, dansen, lachen. Onze bezoekers hebben genoten van een fantastisch optreden van troubadour Harm uut Silvolde.

ACTIVITEITEN KOMENDE PERIODE

Vriendencafé

Op vrijdag 21 februari Vriendencafé. Voor alleenstaande jongeren en oudere jongeren in de leeftijdsgroep tussen pakweg 20 en 60 jaar.

Om 19.30 uur gaat de deur open en kun je onder het genot van een kop koffie, thee of

frisdrank praten met de andere gasten of meedoen met een gezelschapsspel. We sluiten de avond om 22 uur.

Men kan zich nog steeds aanmelden voor de gezamenlijke maaltijd iedere woensdag om 17.00 uur, wij vragen een bijdrage van 5 euro. Loop bij ons binnen om u op te geven.

Wekelijkse activiteiten in Gaanderen

Maandag	Woensdag
9.00 uur Seniorensport Circuit (de Pol)	10.00 uur Inloop Gaanderhuus
10.00 uur Seniorengym (de Pol)	10.30 uur Geheugenspellen (Pelgrim)
11.00 uur Senioren Sport en Spel (de Pol)	13.00 uur Koersbal (Trefkuul)
13.00 uur WAO-club (Trefkuul)	14.30 uur Kidsclub (Trefkuul)
14.00 uur Bibliotheek (Pelgrim)	14.30 uur Bingo of Spellenmiddag (Pelgrim)
17.00 uur Gaanderbalie (Trefkuul)	17.00 uur Eten bij het Gaanderhuus
Dinsdag	Donderdag
11.00 uur Zangkoor (Pelgrim huiskamer)	9.30 uur Koersbal (Trefkuul)
11.00 uur Bewegactiviteiten (Pelgrim)	10.30 uur Mandala kleuren (Pelgrim)
13.00 uur WAO-club (Trefkuul)	13.00 uur WAO-club (Trefkuul)
14.00 uur Wandelen (Pelgrim, opgeven lijst)	14.00 uur Hobby middag (Gaanderhuus)
14.45 uur Gym vanuit de stoel (Pelgrim)	19.00 uur Foto- of Videoclub (Trefkuul)
Vrijdag	
11.00 uur Wandelen (de Pol)	14.00 uur Inloop Gaanderhuus

Padden in aantocht

Wie over de Watertapweg komt heeft al gezien dat de paddenschermen voor dit voorjaar weer geplaatst zijn. Door het tamelijk warme weer begonnen de beestjes al weer vroeg met de trek naar het water om zich daar voort te planten.

De gemeente heeft tevens waarschuwborden geplaatst met het verzoek rekening te houden met de paddentrek. Misschien scheelt een lagere snelheid paddenlevens. De eerste padden die in de emmers belanden zijn al weer richting Bielheimerbeek uitgezet. Dat gebeurt 's ochtends door vrijwilligers van de Werkgroep Padden Watertap van de Werkgroep Rivierduinen Gaanderen.

Overigens zullen we de baasjes

van de honden dankbaar zijn als zij erop toezien dat deze niet bij de schermen hun behoefte doen.



Toppers bij Tempora Turnselectie

Zaterdag 2 februari hebben de meiden van divisie 4 geturnd in Doetinchem. Rienke behaalde hier een podiumplaats bij de junioren, zij mocht de bronzen medaille mee naar huis nemen. Ook Anthe mocht bij de senioren op het podium plaatsnemen, zij mocht ook de bronzen medaille meenemen! Super gedaan meiden!

Ook Kiki, Karlijn, Fieke, Hannah, Guusje,

Maud, Amber en Norah hebben het goed gedaan, ze hebben laten zien dat ze goed vooruit zijn gegaan. Op naar de volgende wedstrijd!

Op 9 februari hebben Finn, Rienke en Jamey hun assistent leider 2 examen gehad. Ze hebben alle 3 hun diploma gehaald. Wij zijn super trots dat deze 3 toppers bij Tempora assisteren! Gefeliciteerd!



Last van hoofdpijn en vastzittende nek?
Zwanger en wat klachten?
Moe van de fibromyalgie en overal pijn?
Of wil je gewoon ontspannen
door intuïtieve Reiki?

Zorg goed voor jezelf en laat je masseren.
Kijk op www.samraaktje.nl
voor alle mogelijkheden.

Bij **Sam Raakt Je** kun je ook met de punten van het Meedoenarrangement terecht.

Sam Raakt Je zit in Doetinchem, Sikkeldreef 108, 7006 KX.

www.samraaktje.nl - Mobiel 06-54387437 - 1^e verdieping.

Stuur een mail of een WhatsApp-bericht voor een afspraak.



U zoekt werk? Wij zoeken mensen!

GEJO INTERPACK

Wij zijn een bedrijf met waarden en normen, waar nog gewoon hard gewerkt wordt met hart voor de zaak. We verzorgen het in-, om- en verpakken van food en non-food. Van bulk naar stuks, sealen en krimpen, mixdozen samenstellen en dozen en displays in elkaar zetten en afvullen.

Wij zijn per direct op zoek naar leuke, enthousiaste collega's voor onze bedrijfshal in Uift voor diverse in-, om- en verpakwerkzaamheden. Aantal uur in overleg. Hou je van aan- en doorpakken? Dan ben je bij ons aan het juiste adres.

Voor meer informatie kunt u bellen met mevr. S. van der Roest 0315-342422 of zich direct aanmelden met het inschrijfformulier op onze website: www.gejo-interpack.nl.

Gejo Interpack

Anton Tijdinklaan 5
7071 CX Uift



Communiseren - Teksten schrijven - Organiseren - Verbinden

Tekst Oké | Astrid van Beveren | Gaanderen | 06 - 4782 9074 | www.tekst-oke.nl | info@tekst-oke.nl

“McDonald’s is een voorbeeld hoe het wél kan!”

De Zwerfafvalbrigade Gaanderen (ZAG) blijft haar positieve invloed uitbreiden. “Je kunt wel rond blijven lopen om andermans rommel van de straat te ruimen. Er is echter een duurzame verandering nodig,” aldus Fred Pleyte, initiatiefnemer van de ZAG. Daarom gaan ze steeds weer in gesprek met andere betrokkenen en belanghebbenden. “McDonald’s laat zien hoe het wél kan! Nu willen we in gesprek met de supermarkten in Gaanderen en Terborg.”

‘25 meterregel’

“Wettelijk gezien dienen ‘inrichtingen’ hun omgeving in een straal van minimaal 25 meter rond de vestiging vrij van rommel te houden. Dit is gewoon vastgelegd in de Afvalstoffenverordening van de gemeente. Daar wees Buha ons laatst op,” vertelt Fred. “Bonnetjes, verpakkingen, etensresten, zodra het even blijft liggen kan het gaan rondwaaien. Dan wordt het zwerfafval. We willen daarom graag in gesprek met de supermarkten over het adequaat schoonhouden van hun eigen - en onze - omgeving.”

Zó kan het ook

Bij McDonald’s Doetinchem laten ze al sinds afgelopen zomer zien hoe het ook kan. Gewapend met afvalgrijpers en extra dikke laarzen struinen filiaalmanager Steven Roelofs en zijn medewerkers dagelijks de omgeving af om eigen én andermans afval van de straat en uit de bosjes te pikken. Onder meer over het fietspad tot in Gaanderen en de andere kant op, richting Havenstraat. “De keten heeft zichzelf de regel opgelegd om in een straal van 200 meter de boel netjes te houden. Nou, Steven en zijn mensen maken daar eerder 2 kilometer van!”, aldus Fred. Onder het motto Go Clean! draagt McDonald’s Doetinchem zo bij aan een duurzamer milieu.

Verantwoordelijkheid oppakken

Daarbij komen ze soms tenenkrommende situaties tegen, zo constateerde Fred tijdens een gezamenlijke ronde vorige week. “Achter het snelwegviaduct aan de overkant ligt het bezaaid met lege verfemmers, trac-



Groot afval achter de A18: wie ruimt dat op?

Afvalstoffenverordening Doetinchem 2018 Artikel 16.2: “Degene die een inrichting drijft verwijdert zo vaak als nodig etenswaren, verpakkingen, afval of andere materialen die kennelijk uit een inrichting afkomstig zijn of voor de inrichting zijn bestemd binnen een straal van ten minste 25 meter van de inrichting.”

torbanden, stukken zeil. Maar denk je dat Buha dat opruimt? Nee, want het betreft grond van Rijkswaterstaat. En met hen liggen ze al maanden in de clinch over het schoonhouden. De gemeente wil dat Rijkswaterstaat haar verantwoordelijkheid oppakt.” Intussen blijft het liggen en nodigt het uit om nog meer te dumpen.

Supermarkten aan de beurt

De eerstvolgende ambitie van de afvalbrigade is nu dus om met de Coop, Aldi, Lidl en Plus te gaan kijken hoe ze hun omgeving beter schoon kunnen gaan houden. Fred: “Wij zijn er om daar samen werk van te maken. Ik hoop dan ook dat ze met ons in gesprek willen.”

Ook helpen of in gesprek over wat jij als ondernemer of particulier kunt om je omgeving schoon te houden? Neem gerust contact op met Fred Pleyte, 06 51438555.

door: Astrid van Beveren

Jaarvergadering en Paaswedstrijd Hengelsportvereniging

H.S.V. De Oude IJssel houdt haar jaarvergadering op woensdag 11 maart om 20.00 uur in Zalencentrum Hartjes, Rijksweg 226 te Gaanderen. Op 5 april vindt de jaarlijkse Paaswedstrijd plaats.

Deze wedstrijd wordt gehouden on-

der de sluis De Pol. Deelnemers verzamelen op de parkeerplaats van de sluis. Het werkt als volgt: om 8.00 uur wordt geloot, de wedstrijd duurt van 9.00 uur - 11.00 uur. Vooraf opgeven is nodig in verband met de inkoop van eieren. Bij deze wedstrijd geldt vrije hengelkeuze, zoals bijvoorbeeld vaste

Kleding- en speelgoedbeurs voor Hongarije

Op 3 en 4 april is er in Gaanderen weer een grote kleding- en speelgoedbeurs van Stichting Dominika. Zoals altijd vindt deze plaats in het schutterrijgebouw van St. Martinus, achter sporthal De Pol.

Stichting Dominika zet zich al meer dan 10 jaar in voor een kindertehuis en de allerarmsten in Gönc, een dorpje in Noord- Oost Hongarije. Sinds 2018 is er een nieuw project opgestart in Göncruzka, een dorpje in de buurt van Gönc. In deze streek is er een groot gebrek aan werk dus aan inkomsten. Het is schrijnend om te zien dat er op nog geen 1600 km van Nederland mensen zo ver onder de armoedegrens leven. Met de opbrengst van de kledingbeurs is de Stichting Domi-

nika in staat om goederen en kleding zelf maandelijks naar Hongarije te brengen en zodoende de zekerheid te hebben dat alles goed terecht komt. Stichting Dominika verkoopt ook kleding, speelgoed en andere artikelen bij Hodge Podge in Silvolde. Ook hiervan komt de opbrengst volledig ten goede aan de hulpprojecten in Hongarije.

Vrijwilligers voor de beurs gezocht

De Stichting wordt tijdens de opbouw en de opening van de kledingbeurs geholpen door een groot aantal vrijwilligers die zich belangeloos inzetten om van de beurs een succes te maken. Dominika zoekt nog vrijwilligers voor de komende beurs. Iedereen is welkom. Meld je bij Inge Oldenboom, info@stichtingdominika.nl, 0315 329547.

Enorme es geknot

In de houtstrook van natuurgebied De Water- tap is op 8 februari een grote knots een kopje kleiner gemaakt. Enkele leden van de IVN Werkgroep Landschapsbeheer en vrijwilligers van de Werkgroep Rivierduinen Gaanderen hebben met handzagen een van de essen opnieuw geknot. Bovenop bleek de omtrek ongeveer 3 bij 4 meter! Het was een ochtendje stevig en gezond doorwerken. De takken zijn in rillen verwerkt om de daar levende dieren in het komende voorjaar een betere dekking te bieden. De boom mag weer opnieuw uitgroeien. Wie nog eens wil helpen in het terrein kan zich aanmelden via 06-4135200.



Handwerkgroep Zonnebloem en Pelgrim weer van start

Naar aanleiding van een oproep in de Gaanderbode heeft mevrouw Reijnders aangeboden om het handwerkgroepje van de Zonnebloem en de Pelgrim te begeleiden. De activiteitengroep is hier heel blij mee. Wie ook mee wil handwerken is van har-

te welkom. De handwerkmiddag is om de week op dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur in het restaurant van de Pelgrim, vanaf dinsdag 4 februari.

Meedoen is kosteloos. Graag in het begin eigen materiaal meenemen. Ook zijn er spullen te koop. Van de opbrengst kunnen dan weer nieuwe materialen gekocht worden. Loop bij interesse gerust even binnen. Neem voor informatie contact op met Corrie Scholten van de Activiteitengroep Zonnebloem en Pelgrim, 06-20262036.

stok, feeder, vlieghengel enzovoort.

De inleg bedraagt voor volwassenen € 3,00, voor de jeugd € 1,00. Elke deelnemer krijgt zijn inleg terug in eieren en nog iets extra's! Opgeven kan via info@hsvdoij.nl. Zie voor meer informatie ook www.hsvdoij.nl.



Buuf en buur in concert

'S(w)ing in harmony' met koor Liberate

December 2017. Zoals zo vaak zaten Buuf en Buur aan de eettafel met elkaar te genieten van een lekkere bak koffie en heerlijk te klessebessen over hun gemeenschappelijke passie: muziek maken in een gezellige vereniging. Buuf speelt, als gehuldigde, al tientallen jaren bij Harmonie St. Radboud in Silvolde en Buur is al tig jaren actief bij Koor Liberate in Gaanderen. Al lang spelen zij met de gedachte om beide verenigingen bij elkaar te brengen en iets moois te organiseren. Op zondag 29 maart is het dan zover: een gezamenlijk concert in Ons Pakhuus in Silvolde.

De meiden van Popkoor Liberate zullen beginnen en vullen het complete deel voor de pauze in. Na de pauze is het de beurt aan Harmonie St. Radboud en ook zij gaan er een spannende voorstelling van maken. Al snel wordt afgesproken dat Jasper Brugman uit Gaanderen 'het geluid gaat doen'. Buur meldt zich aan om een spetterende beeldshow te gaan maken die te zien zal zijn boven de optredens van Liberate en St. Radboud. Intussen wordt er op de thuisbases stevig geoefend met de uit te voeren werken. Wie worden allemaal opgetrommeld? Liberate gaat onder andere Robbie Williams en Adèle vragen om mee te doen. En onder leiding van meesterpianist en dirigent Jan Schatorjé zullen de jongens van Queen ook nog acte de présence geven. De meiden van Liberate gaan er echt iets mooi van

maken. Na de pauze gaat Harmonie St. Radboud van start. Ook zij halen herinneringen op, door de mannen van The Beatles tevoorschijn te toveren. Zanger Bruno Mars komt zingen en uit de jaren '80 doos zal, onder leiding van dirigent Robert Wijnands, een aantal Duitse popacts 'Auf Deutsch' te horen zijn. Al met al: een gigantisch popconcert zal er in Ons Pakhuus te horen zijn. Maar dan volgt er nog een klapstuk: Liberate en St. Radboud samen... De meiden van Liberate gaan voor deze gelegenheid uit de kleren... en wat er dan volgt, is een verrassing.

Zondag 29 maart 10.30 uur in Ons Pakhuus, Concert 'S(w)ing in harmony', aanvang 10.30 uur, gratis entree gratis "Het wordt mooi, eeerrug mooi" aldus Buuf en Buur. Je gaat swingend naar huis.



VIERINGEN GELOOFGEMEENSCHAP

H. Augustinus/H. Martinus Gaanderen

Zondag 23 feb 9.30 uur Eucharistieviering in het teken van Carnaval.
Voorganger Pastoor H. Pauw de zang wordt verzorgd door een gelegenheidskoor

Zondag 1 mrt 9.30 uur Inspiratieviering met een Klarinetkwartet van Symfonisch blaasorkest Gaanderen. Na de viering is er gelegenheid voor een kopje koffie/thee.

Zondag 8 mrt 9.30 uur Communieviering.
Voorgangers zijn parochianen. Het gemengd koor verzorgt de zang.

Zaterdag 14 mrt 19.00 uur Communieviering
Voorganger Diaken J. van Heugten. Liberate verzorgt de liederen in deze viering.

Zondag 22 mrt 9.30 uur Eucharistieviering.
Voorganger Pastoor H. Pauw. Het Gaanderens Mannenkoor verzorgt in de viering de zang.

Zaterdag 28 mrt 19.00 uur Eucharistieviering.
Voorganger Pastoor H. Pauw. Het gemengd koor verzorgt de zang in deze viering.

Colofon

Uitgave
De Gaanderbode is een uitgave van Tekst Oké.

Hoofd- en eindredactie
Astrid van Beveren

Met redactionele bijdragen van
Jos Saleminck & Dennis Centen,
Miranda Meijer, Frank Stokman

Vormgeving
Natasja Venhorst
Willem Meijer

Cartoon
Studio Wimmel

Druk
Flevodruk Harlingen

Auteursrecht
©2020 Tekst Oké

Bereikbaarheid Redactie

Website: www.gaanderbode.nl
E-mail: gaanderbode@gmail.com
Telefoon/Whatsapp: 06-47829074
Facebook @Gaanderbode

Financieel bijdragen

De Gaanderbode valt gratis op de mat in Gaanderen. Financiële bijdragen zijn welkom om dit te kunnen blijven doen. Geven en ontvangen blijven zo in balans. Een vrije gift doe je eenvoudig via de website: gaanderbode.nl/doneren.

Tekstoké  FLEVODRUK HARLINGEN

"Doar he'k eiges nog met ewarkt"

Kiek Antiek middag in de Pelgrim daverend succes

Kiek antiek, dat was het thema van de activiteitenmiddag vorige maand in de Pelgrim. Heel veel oudjes hadden de weg naar al het uitgestalde antiek al heel snel gevonden. Toen het uitgestalde antiek in de vingers van de oudjes zelf kwam barstte het tumult echt los: "Doar kan'k ow un alderbastend mooi verhaal oaver vertell'n". "Doar he'k eiges nog met ewarkt". In heerlijk Achterhoeks vlogen de verhalen van links naar rechts en weer terug en werden de mooiste ouwe koeien uit de sloot gehaald.

Frank Stokman verdeelde steeds het antiek over de tafels, zodat de mensen het konden bekijken en raden waar het voor diende. Prachtig om te zien hoe mensen met elkaar begonnen te overleggen en gissen wat het allemaal was: een oude koffiemolen van voor de oorlog, een knijpkat, een eg, een geëmailleerde heupfles waar 'de foezel' in kon, een camera uit de jaren '50, een ouderwets porseleinen zeepbakje en ga zo maar door.

Na de pauze, waar lekkere hapjes en drankjes de ronde deden, werden nog meer voorwerpen getoond die door

het publiek geraden konden worden. Wat een leuke middag voor de mensen van Woonzorgcentrum Pelgrim en de binnengestroomde gasten van De Zonnebloem. Hoe leuk kan samenwerking tussen de twee organiserende instanties zijn, dat smaakt naar nog veel meer. Er was veel om nog over na te praten en dat maakte deze middag zo bijzonder: zoveel mensen met elkaar al pratend over hun eigen en andermans verleden, het was bij vlagen ontroerend om te zien en te horen. Zo was er bijvoorbeeld een mevrouw die na afloop meeliep naar de auto om te helpen met het opruimen en die maar door bleef

praten: "Ik waande me weer op de boerderij met al die spullen. Wanneer is de volgende keer?" Heel veel dank was er voor Wim Ormel van antiekzaak de Drie Zuilen voor het ter beschikking stellen van veel en mooi (gebruikers) antiek. Veel bezoekers hopen op een herhaling van de Kiek Antiek middag.

De organisatoren van De Zonnebloem en de Activiteitencommissie Pelgrim noemen in ieder geval al als opvolgers: een verwendag voor de dames, een kinderconcert, een dierendag. Ze zijn lekker actief bezig daar aan de Blikslagerstraat in Gaanderen.

door: Frank Stokman



Gaanderen in 2020 samen leven en werken

Vervolg van pagina 1

Er was na de mistige nieuwjaarsnacht nog best wat vuurwerk over. Toen het duister intrad op 1 januari 's avonds werd er dan ook een nog aantal uren lang flink wat geknald door een aantal liefhebbers. De één vond het fantastisch, de ander was het lawaai volkomen zat. Nu, hoe kun je, ook al ben je nog zo zeker van je eigen 'gelijk', tóch ruimte geven aan de ander? Dat kan door gewoon te luisteren en te laten bestaan.

• Degenen die er last van hebben, hebben er ook écht last van. Punt.

• Degenen die er plezier van hebben, hebben er ook écht plezier van. Punt.

Zodra je dát toestaat, ontstaat er ruimte om te accepteren dat het anders gaat dan jij wilde, of om er rustig en respectvol over te onderhandelen.

Zo wordt het makkelijker

Los van werkelijk schadelijk grensoverschrijdend gedrag, wat uiteraard een halt toegeroepen moet worden, is het vaak een kwestie van geven en nemen. En dat is een

stuk gemakkelijker als je, door alle emoties heen, begrijpt wat de drijfveer van de ander is om het anders te doen. Als je ruimte kunt geven aan verschillen lost een tegenstrijdige situatie zich vaak vanzelf een heel eind op.

Laten we dát in 2020 met elkaar oefenen. De verdraagzaamheid en de kracht opbrengen om ruimte te geven aan de verschillende wensen en behoeften van ons allemaal.

Een liefdevol (vervolg van)2020 gewenst.

Verhalen van hedendaagse Fiere Vrouwen

Meriam Jansen heeft een boek uitgegeven met verhalen van vrouwen uit onder andere Gaanderen die hebben besloten te gaan leven naar hun eigen overtuigingen en die daarmee ook invloed hebben gehad op hun omgeving.

Uit het voorwoord:

"Een plotselinge ingeving deed me de volgende oproep plaatsen: Ik ben op zoek naar die ene vrouw die de keuze heeft gemaakt om haar uniek eigen weg te gaan, die daardoor allerlei overtuigingen is tegengekomen én deze heeft overwonnen. Die vrouw die zich tevens bewust is van haar impact op het geheel van de samenleving. Ben jij die vrouw?"

Het idee was om (...) zichtbaar te maken dat een mens de weg naar zichzelf kan vinden en zo zingeving creëert. (...) Aanleiding kan een verlangen zijn naar



'iets', zonder precies te weten wat dat dan is. Het kan een gevoel of een innerlijk weten zijn. Maar het kan ook dat je door ziekte of anderszins gedwongen wordt het oude los te laten. En ga je op zoek naar nieuwe wegen om uit te kunnen drukken wie je in wezen bent. Je wilt je leven betekenis geven, voldoening en geluk vinden.

Maar er is nog iets anders.

Hoe je tegen de samenleving aankijkt, hoe je reageert op andersdenkenden of

de samenhang ziet tussen mens en natuur heeft veel te maken met visie en de eigen interpretatie. Iedere verandering begint bij jezelf; hoe meer waarde je toekent aan je zelf en het Leven, des te meer je dit uitstraalt naar de omgeving. Autonomie, gehoor geven aan de impulsen van je hart, je ratio als ondersteuner zien, verantwoordelijkheid nemen voor je bestaan, je eigen-wijsheid volgen, dat telt allemaal. Je maakt jezelf er tevreden en gelukkig mee én beïnvloedt daardoor positief de omgeving.

Het is mijn overtuiging dat wij als mens mede verantwoordelijk zijn om van de wereld een wereld van medemenselijkheid te maken. Dat vrouwen in dit boek hun verhaal doen is omdat zij het vrouwelijke - de creatieve verbindende factor - in de mens vertegenwoordigen. Hartverwarmend was het dat vele vrouwen 'ja' zeiden op de vraag of zij deze zoektocht naar zichzelf wilden delen. Ik heb met iedereen een persoonlijk gesprek gehad zodat we samen konden ontdekken of er tussen ons een match was en of ze zich kon-

den vinden in de verhaallijn. En dat was er!

Zo toog eenieder aan de slag om 'de weg waarlangs' aan het papier toe te vertrouwen; niet allemaal even gemakkelijk om woorden te geven aan een innerlijk proces. In dit boek lees je over visie en het verwezenlijken van een droom; verhalen over de zoektocht met vallen en opstaan, van het oude bekende loslaten, van niet begrepen worden en je alleen voelen staan, van niet-weten-hoe-en-waarheen, tot uiteindelijk (en soms door een toeval) je Zelf vinden.

Mogelijk herken ook jij je eigen proces er in."

Het boek is in beperkte oplage gedrukt. Heb je interesse om het te bestellen, dan kun je onder andere contact opnemen met Miranda Meijer van Kind in Kracht, die zelf ook één van de Fiere Vrouwen in het boek van Meriam is.

**Miranda Meijer, 06 23599396
info@miranda-meijer.nl.**

MPG bestaat 40 jaar - Deel 5

Zonder vrijwilligers geen MPG

Ook MPG kan niet zonder vrijwilligers. Het succes van de afgelopen 40 jaar is ook zeker mede te danken aan die vele vrijwilligers. Sommige zetten zich al meer dan 25 jaar in voor MPG.

Bij MPG hebben we eigenlijk twee soorten vrijwilligers. Leden die naast het spelen in een musical, zich inzetten binnen diverse commissies. Vrijwilligers die niet meespelen. Sommige hebben wel familieleden binnen de spelersgroep, maar een aantal zetten zich ook in, omdat ze het gewoon leuk vinden.

FtV Award: Vrijwilliger van het jaar
Natuurlijk zijn wij blij met iedereen, zo-

wel spelende als niet spelende vrijwilligers. Het liefst zouden wij ze allemaal, ieder jaar in het zonnetje willen zetten. Dit doen we sinds 2018 ook op een symbolische manier. Toen Frans ten Velde stopte als voorzitter, is er de FtV AWARD in het leven geroepen. Een award voor de vrijwilliger van het jaar. Hij/zij staat sym-



bool voor alle vrijwilligers.

Wat bindt nu een niet spelende vrijwilliger aan MPG?

We hebben dat nagevraagd bij een aantal mensen. De paar reacties:

"Het is een gezellige club, waar je graag bij hoort."

"Dit is een leuke manier om iets te doen wat ik leuk vind en goed kan."

"Ik hoef niet zo op de voorgrond, laat mij maar lekker achter de schermen helpen."

"Het is gewoon hartstikke leuk."

Wat doen de vrijwilligers eigenlijk allemaal?

Zij maken decorstukken, (ver)maken kleding voor de musicals, gaan op zoek naar rekvisieten, zorgen voor de PR, coördineren de productie, zorgen voor een orkest/begeleidingsband, grimeren, besturen en zo kunnen we nog wel even

doorgaan. Allemaal onderdelen die onmisbaar zijn voor een musical.

Het applaus, dat u geeft na afloop van een voorstelling, is dus ook voor alle vrijwilligers.

Interesse?

Mocht je na het lezen interesse hebben om als vrijwilliger aan te sluiten, gaat het kriebelen om je kwaliteiten in te zetten binnen een gezellige, fijne groep? Wil je over 10 jaar het 50-jarig jubileum meemaken als onderdeel van MPG? Stuur dan een mail naar info@musicalproducties.nl

Samen zorgen we ervoor dat 40 jaar MPG pas een begin is.

Sámen alleen zijn is soms leuker!

Ben je als alleenstaande altijd op zoek naar een partner?
Natuurlijk niet!

Wél:

zijn sommige dingen nou eenmaal leuker om met anderen te doen en vooral met anderen die net zo in het leven staan als jij.

Samen dingen ondernemen. Pret maken. Ervaringen uitwisselen.

Dáárvóór houdt het Gaanderhuus elke maand het **Vriendencafé**.

Vrijdag 21
februari
19.30-22.00
uur

De 3^e vrijdag van de maand
19.30 - 22.00 uur
voor singles van ca. 20 tot 60 jaar.



Hoofdstraat 11a
Gaanderen

www.gaanderhuus.nl
info@gaanderhuus.nl
06 - 5301 3434

Het
Vriendencafé.
Waar singles
samen zijn.